

ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟ  **ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ** LIVE

Κατά κοινή ομολογία, τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια κρίση. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μιλήσουμε για μια κρίση που αντιμετωπίζουμε από κοινού με τους εργοδότες μας, κάτι που άλλωστε κάνουν επάξια τα media, τα κόμματα και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. Θα μιλήσουμε για τη δικιά μας κρίση, των ανθρώπων της εργασίας, στον Κόσμο των Αφεντικών. Στον θαυμαστό Κόσμο των Αφεντικών, λοιπόν, εμείς ως εργαζόμενοι, είμαστε υπερ-ευέλικτοι για τις ανάγκες των επιχειρήσεων τους, οι υποχρεώσεις τους απέναντι μας δεν είναι πλέον υποχρεώσεις και, όταν αποφασίσουν ότι μας έχουν ξεζουμίσει ικανοποιητικά, μας απολύουν χωρίς κανένα κόστος.

Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, ότι η "κρίση" είναι ένα βάρος στις δικές μας πλάτες και ένα μεγάλο φαγοπότι για τα αφεντικά μας.

Από το φαγοπότι αυτό δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει και ο Κύριος Ασταμάτητος. Ο κ. Ασταμάτητος, λοιπόν, αφεντικό της MELABOS FARM (την οποία συστήνει ως ΕΠΕΝΔΥΤΗΣlive.gr), «προσέλαβε» τον Γιώργο Λ. και τον Άγγελο Κ. ως web developers τάζοντας τους τα αυτονόητα, δηλαδή μισθό και ασφάλιση. Στο τέλος ενός ατελείωτου Μάη, υπό πίεση και άφθονη υπερωρία, η πρόσληψη και ο μισθός έχουν περάσει στη σφαίρα του φανταστικού, ενώ ο κ. Ασταμάτητος τους ανακοινώνει τηλεφωνικά και με sms ότι «δεν θα συνεχιστεί πλέον η συνεργασία τους» και ότι θα πληρωθούν μέχρι να τελειώσει ο μήνας. Ένα μήνα μετά, υπόσχεση στην υπόσχεση, μισθός δεν καταβλήθηκε και εννοείται ούτε λόγος για τα ένημα.

Βέβαια, ο κ. Ασταμάτητος δεν θα μπορούσε να έχει κερδίσει το όνομα του από άλλη μια συνηθισμένη ιστορία εκμετάλλευσης του μόχθου της εργατικής τάξης. Όχι. Διότι μετράει πολλά χρόνια στον Κόσμο των Αφεντικών, και έχει μάθει καλύτερα τα κόλπα. Ο κ. Ασταμάτητος είναι στην πραγματικότητα ένας τίτλος τιμής αναφερόμενος στον Μιχάλη "Μισέλ" Ανδρουλιδάκη, εκπρόσωπο μιας μηνιακής αυτοκρατορίας τη δεκαετία του '90 και του '00 (εκδότης του "Επενδυτή", του "Sportime", της "Εξέδρας" της "Εξουσίας" και άλλων εντύπων, καθώς και καναλάρχης του "New Channel" και μετέπειτα

"Tempo"), η οποία άφησε πίσω της ως συντρίμια καταδικαστικές αποφάσεις υπεξαίρεσης εκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδες απλήρωτους εργαζόμενους.

Φτάνοντας στο σήμερα, ο ασταμάτητος μάεστρος Μισέλ, ο οποίος συστήνεται ως Μιχάλης Καμβύσης, έχει καταφέρει να στήσει μια εταιρεία βασισμένη σε απλήρωτους και αδήλωτους/υποδηλωμένους εργαζόμενους τους οποίους ανακυκλώνει συχνά-πυκνά, ώστε να διασφαλίζει ότι κανένας δεν θα μείνει αρκετά για να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν.

ΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟΥ

Η μάχη αυτή δεν διεκδικεί μονάχα μεγαλύτερες αποδοχές και επιδόματα, μιας και ο μισθός δεν είναι μονάχα τα χρήματα που παίρνουμε στο τέλος του μήνα. Διεκδικεί επίσης τον έμμεσο μισθό μας, καθώς το να δουλεύουμε ασφαλισμένοι-ες μας εξασφαλίζει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιδόματα πρόνοιας, αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας και σύνταξη.

Κυριότερα, όμως, κατανοούμε ότι μια τέτοια κίνηση ανατιμά τους ίδιους μας τους εαυτούς. Μαθαίνουμε να τα βρίσκουμε μεταξύ μας και να τα βάζουμε κάτω ώστε να εφευρίσκουμε νέους τρόπους να παίρνουμε πίσω όλα αυτά που δικαιωματικά μας ανήκουν

**ΝΟΜΑΔΕΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ**

nomades.espivblogs.net
e-mail επικοινωνίας: esbanespiv.net