

ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ... ΘΑ ΚΟΒΕΤΑΙ!

Ο Μοχάμετ, διανομέας στον επισιτισμό, φτάνοντας στον προορισμό του πάτησε την κόρνα του δικύκλου του. Αυτή ακριβώς ήταν και η οδηγία που του είχε δοθεί στην συγκεκριμένη παραγγελία αντί του να χτυπήσει ως συνήθως κάποιο κουδούνι. Με τον ήχο της κόρνας δυο άτομα βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο. Πρόκειται για τον πρώην εργοδότη του Χρήστο Σαημά* και τον μπράβο του, οι οποίοι ζητούν από τον Μοχάμετ να υπογράψει τις απαιτήσεις του Χ. Σαημά. Ο Μοχάμετ αρνείται και αυτοί τον ξυλοκοπούν βάνουσα.

Η υπόθεση έχει σαφώς ιστορία, μιας και ο διανομέας είχε καταγγείλει τον πρώην εργοδότη του στην επιθεώρηση εργασίας για αδήλωτη εργασία. Ο συγκεκριμένος εργοδότης απασχολούσε τον Μοχάμετ στο σουβλατζίδικο "Βεάκη 56" στο Περιστέρι. Τουλάχιστον για ένα χρόνο τον ασφάλιζε για ελάχιστες ώρες σε σχέση με τις πραγματικές. Μέχρι την ημέρα του ξυλοδαρμού ο Χ. Σαημάς έστειλε συνεχώς απειλητικά μηνύματα στον εργαζόμενο ζητώντας να αποσύρει την καταγγελία.

**Ο Χρήστος Σαημάς διατηρεί τρία ψητοπωλεία, το "Βεάκη 56" στο Περιστέρι, το "Σουβλάκι της Ιφικράτους" στο Χαλάνδρι και το "σουβλάκι του Σαημά" στην Αμφιλοχία.*

Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερα περιστατικά εργοδοτικής τρομοκρατίας αυτού του είδους καταγράφονται στα σώματα εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κλάδους όπως ο επισιτισμός-τουρισμός, η καθαριότητα κ.α, ειδικότερα σε εργαζόμενους/ες που σηκώνουν κεφάλι στους εργοδότες. Είναι πλέον σαφές για εμάς πως τα αφεντικά κερδοφορούν, παρόλο την κλίμα τους, μέσω της θεσμοθετημένης επισφάλειας και της αδήλωτης εργασίας που επεκτάθηκαν και κυριάρχησαν στα χρόνια της κρίσης. Έτσι για να διασφαλίσουν τη ροή στις τσέπες τους θα τσοντάρουν στην "μαύρη" οικονομία και τις μαφίες. Θα παραβιάσουν την εργατική νομοθεσία με όρους υποκόσμου. Θα πατήσουν στον σβέρκο την υποτιμημένη και κατακερματισμένη εργατική τάξη, θα σηκώσουν χέρι στους πιο ευάλωτους.

Η μόνη απάντηση στον Χ. Σαημά και σε κάθε εργοδότη που συμπεριφέρεται ως σύγχρονος δουλέμπορος δεν είναι άλλη από την εργατική κουλτούρα που αναπτύσσουμε καθημερινά στην βάση της εμπιστοσύνης και της συναδελφικότητας. Όσο πιο συνειδητή γίνεται η αλληλεγγύη μεταξύ μας, τόσο πιο δύσκολα υπονομεύεται. Προϋποθέτει πρώτα απ' όλα να κάνουμε στην άκρη τους διαχωρισμούς που δημιουργεί ο καταμερισμός της εργασίας και να αντιληφθούμε την κοινή μας μοίρα. Την κοινή μοίρα που έχει ο Μοχάμετ με δεκάδες άλλους ανθρώπους του μόχθου που δεν κοιτάνε την δουλίτσα τους αλλά στέκονται ενάντια στην σιωπή και την συγκατάβαση. Εμείς είμαστε μαζί του. Εσύ;

Δικαίωση του διανομέα Μοχάμετ!

ΝΟΜΑΔΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

για επικοινωνία: esban@espiv.net

