

Για την απόλυση οδηγού κούριερ στην SPEEDEX Χαλανδρίου

Πριν μερικές ημέρες στο κατάστημα της Speedex Χαλανδρίου απολύθηκε ένας κούριερ οδηγός βαν. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του και ενώ ο εργαζόμενος - οδηγός ήταν εκτός αυτοκινήτου, το χειρόφρενο λύθηκε με αποτέλεσμα τη πρόσκρουση του σε κολωνάκι απο την οποία προκλήθηκαν μικροζημιές. Όταν η εργοδοσία ενημερώθηκε για το ατύχημα ζήτησε από τον οδηγό να καλύψει μέρος της ζημιάς (ακόμα και ολόκληρη) ρωτώντας τον χαρακτηριστικά “τι ποσοστό της ζημιάς διατίθεται να πληρώσει απο την τσέπη του “, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να του μετακυλήσει το κόστος της επισκευής. Φυσικά ο συνάδελφος αρνήθηκε να πληρώσει ένα εταιρικό κόστος που υποχρεούνται να πληρώνουν τα αφεντικά, όπως ακριβώς πληρώνουν τα εταιρικά κινητά (και τις επισκευές τους όταν αυτά χαλάνε) και όπως ακριβώς πρέπει να πληρώνουν κάθε τι που χρησιμοποιούμε όλοι στις δουλειές μας όπως προβλέπεται απο την εργατική νομοθεσία.

Και η αυθαιρεσία δεν σταματάει εκεί. Με μια ματιά στα οχήματα της Speedex Χαλανδρίου οποιοσδήποτε καταλαβαίνει την κακή καταστασή τους, πράγμα που δείχνει οτι ο συγκεκριμένος εργοδότης ανέκαθεν προσπαθούσε να μειώσει τα έξοδα του απο τις επισκευές των οχημάτων του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οχήματα χωρίς καλά φρένα, φώτα, κλειδαριές, λάστιχα και φυσικά χωρίς τα απαραίτητα service συντήρησης (λάδια κλπ). Αυτά τα οχήματα ή δεν φτιάχνονταν ποτέ ή επισκευάζονταν πρόχειρα με ελάχιστο φυσικά κόστος για το αφεντικό και τεράστιο ρίσκο για την ασφάλεια των οδηγών. Επίσης, στο συγκεκριμένο κατάστημα αλλά και στις περισσότερες εταιρίες κούριερ, οι εργοδότες δεν παρέχουν ούτε τα μηχανάκια με αποτέλεσμα οι εργαζομενοι να επομίζονται όλο το ποσό της συντήρησης τους αλλά και των ζημιών που συνεχώς προκύπτουν. Κι όλα αυτά φυσικά στο τέλος να συρρικνώνουν σημαντικά τον μηνιαίο μας μισθό.

Όλοι όσοι δουλεύουμε στο κλάδο του κούριερ γνωρίσαμε από πρώτο χέρι αυτούς τους μήνες τι σημαίνει ατέλειωτη δουλειά. Τα πρωινά κλουβιά με τα δέματα δεν χώραγαν στα καταστήματα, τα δέματα τα στοιβάζαμε στα πεζοδρόμια, τα stop διπλασιάστηκαν, οι παραδόσεις και οι παραλαβές έπεφταν βροχή, τα θώρα έγιναν 10ώρα, οι πελάτες μας βρίζανε για τις καθυστερήσεις μας, τα ατυχήματα πολλαπλασιάστηκαν μαζί με το ρίσκο για την ζωή μας και φυσικά χρόνος για διάλειμμα, φαί, και κατούρημα δεν υπήρχε ποτέ. Και όλα αυτά κατά την διάρκεια του χειμώνα σε μέρες που μας έφαγαν τα κρύα κι η ασταμάτητη

βροχη. Τα αφεντικά, το μόνο που μας έλεγαν ήταν να κάνουμε υπομονή για να καλύψουν τον αυξημένο φόρτο εργασίας χωρίς να κάνουν νέες προσλήψεις την ώρα που αυτοί βγάζαν τεράστια κέρδη ενώ εμείς διαλυόμασταν καθημερινά στους δρόμους. Έτσι, μάθαμε και τι σημαίνει υπερ-κερδοφορία και μάλιστα μέσα σε μία περίοδο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι και οι οικογένειες τους έπρεπε να ζήσουν με 400 ευρώ ενώ χιλιάδες άλλοι απολύονταν. Κι όλα αυτά την ίδια ώρα που η κυβέρνηση πρόσφερε απλόχερα στις εταιρίες κούριερ, φοροαπαλλαγές και αναστολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων μέσα από την ένταξη τους στις πληττόμενες επιχειρήσεις!

Μετά απο 2,5 μήνες σχιζοφρενικής και ατέλειωτης δουλειάς, η δουλειά επανήλθε στους προηγούμενους και ήδη εντατικούς ρυθμούς. Είναι σίγουρο πως οι εργοδότες γλυκάθηκαν με τον απότομο πλουτισμό τους και τώρα αυτό που επιδιώκουν είναι να μην ξαναβρεθούν τα κέρδη τους στα προηγούμενα επίπεδα. Ήδη έχουν ξεκινήσει τις απολύσεις προφασιζόμενοι πτώση στην δούλεια μετατρέποντας μας με αυτό τον τρόπο σε εποχιακούς εργαζόμενους.

Η απόλυση του συναδέλφου που έπραξε το αυτονοήτο, δηλαδή να μην δεχτεί να πληρώσει το εταιρικό κόστος είναι άδικη και προκλητική. Κι αυτό γιατί ο εργοδότης όταν απέλυε τον συνάδελφο επικαλούνταν οικονομικές δυσκολίες και πτώση δουλειάς, ενώ την ίδια ώρα άνοιγε και δεύτερο κατάστημα Speedex στα Πατήσια.

Η απόλυση του συναδέλφου είναι και παραδειγματική στέλνοντας μήνυμα σε όλους, να ξεχάσουμε όσα μέχρι σήμερα ξέραμε! Θα πρέπει να βάζουμε από την τσέπη μας όσα μέχρι χθες πλήρωναν τα αφεντικά, θα πρέπει να συνηθίσουμε τις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών. Θα πρέπει να συνηθίσουμε τη νέα κανονικότητα, που αυτοί θα βγάζουν παραπάνω και εμείς λιγότερα, λέγοντας στο τέλος και ευχαριστώ.

Απέναντι στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες και τους εκβιασμούς, όπου με κρατική σφραγίδα πληθαίνουν μέρα με την μέρα, η μοναδική ασπίδα προστασίας για εμάς τους εργαζόμενους-ες δεν είναι άλλη από την ενότητα μας κι την αλληλεγγύη.

**ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΩΣΤΑ**

NOMADES | ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

facebook: [nomades.voreioanatolika](https://www.facebook.com/nomades.voreioanatolika) / mail: esban@espiv.net