

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ

Για τη ρατσιστική επίθεση εναντίον μεταναστών εργατών που μόλις είχαν σχολάσει, τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Ιούνη στην πάνω πλατεία Αγίας Παρασκευής, ένα πράγμα έχουμε να πούμε: **ΔΕΙΛΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ!**

Συνάδελφε-Συναδέλφισσα,

Δουλεύεις στην Ελλάδα, με χαρτιά ή χωρίς, είσαι από κάποιο άλλο μέρος της γης, έχεις άλλο χρώμα και μιλάς άλλη γλώσσα. Για εμάς, δεν έχει καμία σημασία. Είσαι αδελφός και αδελφή μας, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Είμαστε εργάτες και εργάτριες και η θέση αυτή μας ενώνει απέναντι στα αφεντικά. Μαζί αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε για να επιβιώσουμε και πουλάμε τα χέρια μας σε κάποιο αφεντικό που μας ξεζουμίζει καθημερινά, με σκοπό το δικό του κέρδος.

Γνωρίζουμε πολύ καλά όμως, ότι βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση γιατί η Ελλάδα δεν είναι φιλόξενη, ειδικά άμα έχεις άλλο χρώμα, είσαι φτωχός και δεν έχεις

χαρτιά. Είσαι αόρατος, ο κόσμος σου συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχουν, για το κράτος, τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχεις καν όνομα και για τους εργοδότες, τα αφεντικά είσαι ακόμα ένα ζευγάρι χέρια που μπορεί να εκμεταλλεύεται. Σαν συνάδελφοι εργάτες και εργάτριες που έχουμε ίδια συμφέροντα που θέλουμε να δουλέψουμε με μισθούς που να μπορούμε να ζούμε, δεν πιστεύουμε ότι η γλώσσα σου και το χρώμα σου είναι κάτι που μας χωρίζει. Στη δουλειά, έχουμε πολλά περισσότερα κοινά για να παλέψουμε μαζί.

Ο ρατσισμός έχει πολλά πρόσωπα. Το ελληνικό κράτος, η Ελλάδα που δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματά σου, δεν σου δίνει χαρτιά, τα αφεντικά που σε ξεζουμίζουν στη δουλειά χωρίς να πληρώνουν δώρα,

άδειες, ένσημα, η Ευρώπη που κλείνει τα σύνορά της και δολοφονεί μετανάστες, τα αδέρφια μας στη Μόρια και στο Καρά Τεπέ που είναι φυλακισμένα χρόνια, οι δειλοί μπάτσοι και οι ρατσιστές που επιτίθενται όταν σε βρίσκουν μόνο, όλα είναι εδώ. Και θα τα παλέψουμε όλα μαζί. Και όσο περνάει από το χέρι μας, θα τα βγάζουμε στη φόρα, θα προστατεύουμε τα αδέρφια μας, θα δίνουμε δύναμη στον συνάδελφο και τη συναδέλφισσα μας και θα υπερασπιζόμαστε τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων.

Σαν εργάτες και εργάτριες, έχουμε μάθει ότι το μόνο που έχουμε να μας προστατεύει είναι ο ένας την άλλη. Κερδίζουμε τα ένσημά μας, τα δώρα μας και τις άδειές μας, μόνο όταν είμαστε μαζί και διεκδικούμε από κοινού. Από δουλειά σε δουλειά, από 10ωρο σε 12ωρο χωρίς ένσημα, τα ρεπό που έγιναν μεροκάματο, οι άδειες και τα δώρα που δεν μας δίνουν, κερδίζονται μόνο όταν παλεύουμε μαζί. Η μόνη προστασία που έχουμε απέναντι στα αφεντικά και τους ρουφιάνους τους, τους μπάτσους, τους δειλούς ρατσιστές που βρίσκουν ευκαιρία να επιτεθούν όταν δεν έχει κόσμος, είμαστε εμείς οι ίδιοι και ίδιες. Οι επιθέσεις απέναντι σε μετανάστες, μετανάστριες, εργάτες, εργάτριες, και γενικά στους αδύναμους αυτής της κοινωνίας, στις πλατείες, στους χώρους δουλειάς και στο δρόμο, θα τελειώσουν, ώστε να μην κερδίσει ο φόβος ανάμεσά μας, που μας θέλει το καθένα μόνο του, φοβισμένο και αδύναμο να αρνηθεί ότι του λένε τα αφεντικά.

Μπορεί κάποιιοι και κάποιες από εμάς, να φοβόμαστε να πούμε τι μας συμβαίνει στη δουλειά, στη πλατεία, στο δρόμο και στο σπίτι. Σαν εργατική συνέλευση, σαν Νομάδες, είμαστε εδώ για τον κάθε ένα και κάθε μια από εμάς και εσάς. Όταν δεν έχουμε λεφτά, όταν μας χτυπάνε, όταν μας απολύουν, όταν μας συλλαμβάνουν, είμαστε όλοι και όλες μαζί και δίνουμε τη μάχη. Και κερδίζουμε πολλά παραπάνω από τη μάχη.

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ

νομάδες

εργατική συνέλευση
στα Βορειοανατολικά

facebook:
[@nomades.voreioanatolika](https://www.facebook.com/nomades.voreioanatolika)

email:
esban@espiv.net

website:
nomades.espivblogs.net

